



Laatstewensen boekje

*Als ik nadenk over mijn laatste
levensfase, dan wil ik graag*

Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is dit wensenboekje. Hierin kan je opschrijven wat voor jou belangrijk is. Voel je vrij niet alles in te vullen.

Heb je een ongeneeslijke ziekte en/of chronische ziekte waarbij je achteruitgaat? Zijn er mensen in je omgeving die dit nu meemaken? Of iets soortgelijks? Allemaal redenen om dit boekje te gaan gebruiken. Als inspiratie, praatstof en/of houvast. Alleen of samen met familie, vrienden of zorgverleners kun je de laatste fase van je leven zo fijn mogelijk invullen. Omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn, is het handig om zaken op te schrijven en te delen met alle betrokkenen. Dit boekje biedt inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht. Met ruimte om je eigen wensen op te schrijven. Als jouw wensen duidelijk zijn, is er misschien meer mogelijk dan verwacht.



Mijn wensen

Wie vraag ik om hulp?

Mijn grootste verdriet

Waar heb ik spijt van?

Ik zou nog graag weer eens contact hebben met

Wie mis ik? Wat maakt degene zo bijzonder?

Belangrijke mensen voor mij

Naam:

Omdat:

Naam:

Omdat:

Naam:

Omdat:

Naam:

Omdat:

Naam:

Omdat:

Naam:

Omdat:

Ik hoop dat mensen niet vergeten dat:

.....

.....

.....

Ik wil echt niet dat:

.....

.....

.....

Wat ik nog graag geregeld wil hebben voor mijn naasten?

.....

.....

.....

.....

Ik wil dat alle betrokkenen weten dat:

.....

.....

Mijn wensen voor mijn medische behandeling zijn:

.....

.....

Ik heb het nemen van beslissingen vastgelegd in

- Levenstestament
- Testament
- Volmacht
- Wilsverklaring
- Reanimeren-verklaring
- Euthanasieverklaring
- Donorcodicil

Waar liggen deze?

.....

Mijn afscheid

Ik wil graag:

Waar wil ik sterven?

Ik wil graag dat er bij mij gewaakt wordt door:

Waar moeten mijn naasten rekening mee houden?

Wat wil ik achterlaten? Voor wie?

Wat wil ik verder nog kwijt over mijn afscheid?

Een brief, foto/video/sieraad, bezittingen, huisdieren

Voor geestelijke steun wil ik graag dat wordt gevraagd:

.....

Naam van de kerk of levensbeschouwelijke/religieuze organisatie waarvan ik lid ben:

.....

Welke tekst moet er op de rouwkaart?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aandachtspunten voor de afscheidsdienst
Locatie, genodigden, muziek, teksten, spreker, kleding, bloemen

.....

.....

.....

Plaats van begraven/cremeren:

.....

Is er een eigen graf? ja nee

Wordt de as uitgestrooid? ja nee

Op welke manier en waar?

.....

Voorkeur voor uitvaartondernemer

.....

Handig en zinvol

Wat kan mijn arts voor mij betekenen?

Denk aan bijvoorbeeld:

- *Hoe is het ziek zijn voor mij? Hoe reageert mijn omgeving hierop?*
- *Wat zijn mijn wensen? Wat wil ik en wat wil ik niet?*
- *Heeft het palliatief team van het ziekenhuis voor mij mogelijk waarde?*
- *Uitleg over euthanasie en zou hij/zij deze wens kunnen uitvoeren? Past dit bij mij? En wat betekent dit bij wilsonbekwaamheid?*
- *TIP: blijf hierover in gesprek met de huisarts.*
- *Uitleg over palliatieve sedatie? Wat is dat? Wat kan het betekenen?*
- *Wat verwacht je van je arts?*
- *Mogelijkheden en betekenis van een hospice.*
- *Welke klachten en/of complicaties kan ik verwachten?*
- *En hoe kan ik deze bestrijden? Wat zijn de mogelijkheden rond symptoombestrijding?*

- *Informatie over werking en mogelijke bijwerkingen van morfine.*
- *Wat kan de arts voor mij betekenen als het einde nabij komt?*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Waar kan je het met hem/haar over hebben?

.....

.....

.....

.....

.....

Na mijn overlijden

Ik wil dat de dingen regelt.

- Opzeggen van abonnementen

- Opzeggen van bankrekeningen

- Opzeggen lidmaatschappen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Mijn wachtwoorden zijn te vinden:

.....

.....

.....

Dit wensenboekje is een bewerking van het wensenboekje van Reinier van Arkel en van Netwerk palliatieve zorg Twente.



Fijn Leven
in de Bossche regio